



Nieuws uit het Uilennest

Week 23-25



**Vergeet niet de belangrijke informatie en data te controleren.
Zo mis je zeker niets!**



Leerstof in klas 3



Dit leerden en oefenden we de voorbije drie weken:

- meten: de kilometer. We stapten met het meetwiel stapten we samen 1000 meter.
- taalbeschouwing: zinnen ombouwen
- spelling: woorden met au/ou
- woorden: zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord
- rekenen: vermenigvuldigen tot 1000
- meetkunde: Wat is een hoek? Welke soorten hoeken bestaan er? Kunnen we die van elkaar onderscheiden?
- rekenen: delen door 10 en 100
- klokken: de analoge klok. (alles over het uur)



Windroos in klas 3

We leerden alles over de hoofdwindrichtingen en de tussenwindrichtingen. We weten nu waar de zon in de ochtend, in de middag en in de avond staat.
We knutselen onze eigen windroos en vermelden daarop alle windstreken.





Leerstof in klas 4

- We leerden de digitale klok af te lezen tot op 5 minuten nauwkeurig.
- We oefenden bij blokkenbouwsels de grondplannen en de verschillende aanzichten in.
- We leerden de indeling van de vierhoeken. We oefenden dat ook al goed in.
- We werken nu al goed in onze kommagetallenboekjes.
- We hebben 16 meervoudsvormen van zelfstandige naamwoorden geleerd. Nu nog goed inoefenen. Daarna volgt een toets (wordt nog megedeeld).



België

Een verplicht 'nummer' voor klas 4 is de indeling van België in provincies.

We bekeken eerst een filmpje uit Nederland over het ontstaan van België. We analyseerden de stamboom van ons koningshuis en kwamen soms tot verrassende vaststellingen. We hadden het ook over onze buurlanden en hun hoofdsteden. Daarna ontdekten we dat België in provincies is verdeeld en dat België best wel een ingewikkeld land is.

Na de paasvakantie doen we daar nog even mee verder en oefenen we alles in. Later volgt dan een toets (wordt nog megedeeld).



TIME to STUDY



Kangoeroewedstrijd

Elk jaar nemen enkele kinderen uit alle klassen deel aan de kangoeroewedstrijd. Hier ontcijferen de kinderen wiskundig moeilijke opdrachten. Ze behaalden mooie resultaten!



Leesboekenmaand

Met het uilennest gaan we de uitdaging aan om elke dag een kwartier te lezen gedurende de maand maart. We zijn alvast heel goed gestart. Bij elk uitgelezen boek mogen we de boekenworm beneden eten geven door een bolletjes in zijn mond te steken.

Klas 4 ging ook naar de auteurslezing van Evelien de Vlieger in OC Vondel. Altijd prettig om weer eens een nieuwe schrijfster te leren kennen!

In klas 4 hebben we boekenkringen gehouden. Dat is eigenlijk boekenpromotie. Elk kind stelde een zelfgelezen boek voor, adhv een mindmap. Zo leerden we verschillende auteurs en boeken kennen.











JARIGEN

Storm en Eljin werden tieners. Zeno werd er 11 en Warre werd er 9!
Proficiat kerels!
Ook onze Tanisha was jarig. Ze werd 9 jaar! Gelukkige verjaardag!



SPORT

We konden deze week genieten van keuzesport.

Tijdens het zwemmen oefenden we de schoolslag.

We oefenden de techniek "tennisbalworp".

We speelden ook verschillende ballen - en slagsporten: floorball, netbal, tussen 2 vuren ,badminton en 'eureka jagerbal'. Als tikspelletjes speelden we 'tweelingtiker' en 'tikkertje octopus'.







KRINGEN

- Jérôme vertelde ons heel uitgebreid over de orka. Hij had een zeer mooie powerpoint gemaakt.
- Ward vertelde over zijn grote passie "Dino's". Hij vertelde ons dat dino's ook veren hadden en niet alleen schubben.
- Tanisha bracht haar dwarsfluit mee en vertelde ons over de geschiedenis van dit mooie instrument.
- Zeno vertelde over zijn hond, een border collie. We kregen een filmpje te zien hoe die honden schapen bijeen kunnen drijven. Zijn themakring kreeg nog 'een staartje'. De broer van Zeno bracht hun hond mee naar school. Wat een brave hond zeg!
- Morris vertelde heel enthousiast over zijn lievelingsband "Turnstile". Hij heeft die ook al eens in het echt gezien en kreeg van hen een drumstick als geschenk.



KRINGEN

- Neveen stelde de panda voor. Deze zeldzame berensoort die in bamboebossen China leeft. Wist je dat een panda zes vingers heeft?
- Eljin had het over de rc drone. De eerste drone werd uitgevonden door Nikola Tesla. Wist je dat men tegenwoordig ook races houdt met drones? Eljin toonde er ons een 'zot' filmpje over. Hij bracht ook eens een eigen drone mee!
- Wat een vreemd dier is de walvishaai! Helle wist er veel over te vertellen. Deze grootste vis kan wel 150 jaar oud worden. Hij voedt zich voornamelijk met plankton.
- In de circustent hadden we wel een heel vreemde ontmoeting. We maakten er kennis met een schildpad die twee koppen heeft. Hoe raar was dat! Blijkbaar is dat het enige exemplaar voor dat soort schildpad in de wereld!



KRINGEN

- Amira had het over 'honden'. Ze wist ons er veel over te vertellen: afkomst, rassen, voedsel, ... We leerden ook Ivy, haar hond, kennen.
- Cisse vertelde ons over wat er plaatsvond op 9/11. Wat een gruwel!
- Nand liet ons Napoleon kennen. We kennen hem meestal van oorlogen en veroveringen, maar wist je ook dat hij er voor zorgde dat iedereen een familienaam had? Ook het rechts rijden komt door hem.
- We leerden het schildgordeldier beter kennen door Lili V. Deze dieren zijn door hun vlijmscherpe klauwen uitstekende gravers. Wist je ze dat ze zich ook kunnen oprollen, zoals een egel dat doet?
- Over 'Echinacea' ofwel 'Zonnehoed', een hele mooie en geneeskrachtige plant, wist Camille ons veel te vertellen. We mochten zelfs eens een druppeltje echinaceatinctuur proeven!



PROJECT KUNST

We maakten flappen over verschillende kunstschilders uit verschillende kunststromingen. Die kunstenaarsflappen zijn ondertussen allemaal af en ze mogen gezien worden! Best wel een pak werk geweest! Eén groep deed er al een Kahootquiz over.
Na de paasvakantie gaan we zelf creatief aan de slag!









WERKWINKELS & KEUZETIJD

Tot aan het einde van het schooljaar genieten we elke dinsdag van werkwinkels. En de keuzetijd is elke vrijdag ook wel een mierennest. Hier enkele sfeerbeelden







WERKWINKEL XL







Geen themakringen meer!

Zwemmen



Klas 3 - 30/04, 4/06 & 18/06

Klas 4 - 16/04, 23/04, 14/05

28/05 & 18/06

Info heuvelklas voor ouders



Woensdag 17 april om 20u

Heuvelklas in Westouter



6, 7 & 8 mei 2024

Ideeën of vragen?



Rebecca@dekoorddanser.be
Johan@dekoorddanser.be
Ingeborg@dekoorddanser.be